

Bijlage / extra info

Nederland

Nederland is een land van koninginnen. In de meer dan 200-jarige geschiedenis van het koninkrijk hebben koninginnen dit ambt 123 jaar bekleed.

Het tijdperk van de vier koninginnen begon toen Emma van Waldeck-Pyrmont in 1890 regentes werd voor haar nog minderjarige dochter Wilhelmina, na de dood van haar echtgenoot, Koning Willem III. Na nog 3 koninginnen besteede de eerste koning in meer dan honderd jaar de troon weer in 2013.



Groot was de opluchting toen op 30 april 1909 bekend werd dat koningin Wilhelmina was bevallen van een dochter: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg. Met de geboorte van de kleine Juliana, is de toekomst van het koninklijk huis veilig gesteld.

Prinses Juliana trouwt met Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld in 1937. Uit dit huwelijk zijn vier dochters geboren. Na de troonsafstand van haar moeder werd Juliana op 6 september 1948 koningin der Nederlanden. Tijdens haar bewind ondertekende zij onder meer de Onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1949. Zij ondertekende ook de Onafhankelijkheidsverklaring van Suriname in 1975.

Juliana is een sociaal bewogen vorstin. In 1953 bezoekt zij de provincies Zeeland en Zuid-Holland, die zwaar getroffen zijn door een zware watersnoodramp. De pers vergezelde de koningin toen zij door de overstromingen waadde in rubberlaarzen en met een hoofddoek om. Ook haar talrijke ziekenhuizen, sanatoria en kindertehuizen getuigen van haar inzet.

Dit levert Juliana niet alleen veel sympathie op, maar het ligt ook heel erg in haar aard, want ze had eigenlijk maatschappelijk werkster willen worden, heeft ze ooit gezegd.

In 1980 deed koningin Juliana afstand van de troon en besteeg haar dochter Beatrix de troon.

Naamgenoot

Juliana van Stolberg

Koningin Juliana draagt de naam van een belangrijke voorouder. Haar naamgenoot Juliana van Stolberg werd in 1506 geboren in kasteel Stolberg in het Harzgebirge. Op 13-jarige leeftijd verhuisde zij naar haar oom Eberhard von Königstein in de Taunus. In 1523 trouwt zij met graaf Philipp II van Hanau-Münzenberg. Met hem krijgt ze vijf kinderen, waarvan de laatste twee dagen na Philipp's vroege dood wordt geboren.

In 1531 trouwt zij een tweede maal: Wilhelm von Nassau-Dillenburg, een weduwnaar die 19 jaar ouder is dan zij. Op het kasteel van Dillenburg, nu de "Oranjestad" van Hessen, baart zij nog twaalf kinderen. De eerste zoon erft het grondbezit van zijn neef René in Brabant en de titel van Prins van Oranje. Hij zou later Nederlandse geschiedenis schrijven als Willem van Oranje.

Juliana von Stolberg is dus de stammoeder van het Huis van Oranje-Nassau - en een energieke vrouw. In 1909 geeft de Nederlandse koningin Wilhelmina haar dochter de naam Juliana. Een teken van haar grote achting voor haar voorouder: Juliana von Stolberg, schrijft Wilhelmina, was voor haar tijdgenoten een toonbeeld van hogere wijsheid en innerlijke kracht.

In haar eigen land, pop uit Zeeland

Als de koningin op bezoek komt, kun je haar niet met lege handen naar huis laten gaan. In augustus 1950 schonk de Zeeuwse bevolking Juliana poppen in Zeeuwse klederdracht, voor de 4 prinsessen. Maatje Verhaagen-Brandt kledde de pop voor de jongste dochter van de koningin, prinses Marijke.

Haar dochter Willemien, geboren in 1941, vertelt er het volgende over:

"Toen de gemeente mijn moeder vroeg om een pop aan te kleden voor prinses Marijke, zei ze meteen ja. Ze vond het een grote eer dat ze dat mocht doen. Het moet een heel gedoe zijn geweest om alles goed te krijgen: zo'n pop is natuurlijk erg klein. Maar ze deed het met liefde. Het was een uniek geschenk - een stukje van het erfgoed van Zeeland."